

### **Wie is Onze Lieve Heer?**

- Een hostie.
- Is dat niet de man van Onze Lieve Vrouw?
- De Zoon van God.

### **Gaat u wel eens naar de mis?**

- Tuurlijk. Met de familie naar de kermis. Gezellig!
- Zo vaak mogelijk. De mis vormt het kloppend hart van de Rooms-Katholieke Kerk.
- Ja, laatst nog. Voor de begrafenis van mijn oudoom.

### **Wat is de favoriete houding van een katholiek?**

- De missionarishouding.
- Op je knieën.
- Mensen de rug toekeren.

### **Wat vindt u van de biecht?**

- De kerk probeert katholieken daarmee onder de knoet te houden.
- Zonde van je tijd.
- Je bent pas katholiek als je regelmatig gaat biechten.

### **U passeert op straat twee mannen die elkaar uitbundig zoenen. Wat doet u?**

- U loopt verder alsof er niets aan de hand is.
- U roept opgetogen "Leve de liefde".
- U spreekt er schande van op de sociale media.

### **Een familielid is zeer ernstig ziek en overweegt euthanasie. Wat doet u?**

- Een kaars opsteken bij de heilige Rita, patrones van de hopeloze gevallen.
- Een bezoek brengen voor een laatste groet en een glaasje erbij.
- Proberen te overtuigen dat zoiets tegen God wil is en wijzen op palliatieve sedatie.

### **De kerk loopt leeg. Hoe komt dat volgens u?**

- Eigen schuld: de kerk is wereldvreemd geworden.
- Mensen staan niet meer open voor de Blijde Boodschap.
- De kerk heeft geloofsopvoeding en geloofsverkondiging verwaarloosd.