

1 Naamkatholiek. U bent weliswaar katholiek gedoopt en lid van de Rooms-Katholieke Kerk, maar dat is slechts een papieren lidmaatschap. U doet er eigenlijk niets meer aan. Wat de kerk zegt over hoe u moet leven, zal u worst zijn. Kortom: u bent als katholiek geen knip voor de neus waard.

2 Cultuurkatholiek. U bent 'van huis uit' katholiek maar gaat hooguit nog met Kerstmis naar de (nacht)mis. U heeft geen boodschap aan de kerk als instituut, maar u krijgt wel een warm gevoel bij katholieke rituelen en uitingen van het kleurrijke roomse leven. Verder bezoekt u graag mooie kerkgebouwen. De kerkleiding weet niet goed raad met u.

3 Gewoon katholiek. U noemt uzelf zonder blikken of blozen 'katholiek'. U gaat af en toe naar de mis 'omdat het er nu eenmaal bij hoort'. Kerkelijker dan dat wordt het bij u niet. Maar u steekt wel eerbiedig kaarsjes op in kerken en kapellen en loopt zelfs mee in processies. Met andere woorden: u gelooft het wel.

4 Braaf katholiek. U bent praktiserend katholiek en op de een of andere manier actief in een geloofsgemeenschap, door bijvoorbeeld mee te zingen in een kerkkoor en allerlei hand- en spandiensten in en rond de kerk te verlenen. U knikt instemmend bij wat de pastoor en de kapelaan preken of in het parochieblad schrijven, maar weet eigenlijk niet precies waarom. U bent daarmee echter wel op de goede weg: er is nog hoop voor u.

5 Heilige rest-katholiek. U bent belijdend katholiek, zegt 'ja' en 'amen' op alles wat de kerk u voorhoudt en spreidt uw geloof graag in het publieke domein ten toon. U bezoekt trouw de zondagsmis en gaat regelmatig biechten. U besteedt veel tijd aan geloofsverdieping en gebed en vindt het belangrijk om een persoonlijke band met Christus te onderhouden. U zoekt daarom regelmatig uw heil bij wat nieuwe katholieke bewegingen met een charismatische inslag te bieden hebben of bij traditionalistische roomse groeperingen.