

+

In dankbare herinnering aan  
Broeder Marc Vandergucht  
(Marc Herman Marguerite Cornelis Josef)

Hij werd geboren te Veurne in België op 27 maart 1947 en trad op 3 april 2016 in de Abdij Onze Lieve Vrouw van Koningshoeven in. Hij legde op 11 juli 2018 zijn tijdelijke geloften af. Hij overleed op 30 december 2018 en werd op 3 januari begraven op het kerkhof van de Abdij.

*'Like a bridge over troubled water'. Dit lied van Simon en Garfunkel moest van Marc klinken op zijn begrafenis. Een psalm of een gregoriaans gezang zou pas echt verrassend voor Marc geweest zijn! Na het ontvangen van het Sacrament van de zieken, op 26 december, verklaarde hij zijn keuze: omwille van drie redenen. De eerste, omdat Christus de brug is over het troebele water van het leven. De tweede, omdat wij geroepen zijn om die brug voor de ander te zijn, in Christus naam. De derde reden weet ik niet meer....'. Het waren de medicijnen die hem niet helder meer deden nadenken.*

*Het leven van Marc heeft inderdaad troebele wateren gekend. Ná moeilijke middelbare schooljaren ging Marc naar het Groot Seminarie. Hij was diep geraakt door Christus en het evangelie. Het liep anders. Marc werd weggestuurd. Een wond die hij heel zijn leven heeft meegedragen. Vanuit een diepe evangelische inspiratie werd hij maatschappelijk werker en zette zich in voor jongeren. Hij kwam in het bankwezen terecht en liep daar stuk. Hij zei België vaarwel en vertrok naar Thailand om zich daar bezig te houden met straatkinderen, 'Gods oogappels', zoals hij ze noemde. In het bijzonder in Meauw mocht Marc Christus ervaren. Een diepe innerlijke ervaring die er voor zorgde dat hij Meauw aannam als zijn eigen zoon. Zijn liefde voor deze jongen was grenzeloos en soms zelfs naïef. Ná de zoveelste mislukking voelde Marc zich niet alleen door Meauw maar ook door Christus verlaten. Hij wist niet waar naar toe te gaan. Hij klopte opnieuw aan bij onze gemeenschap die hij kende van een eerder verblijf. Tegen veel goede adviezen in en ook tegen het scepticisme van veel medebroeders in trad Marc in 2015 in onze gemeenschap in. Hij voelde dat Christus hem dwong om na al die actieve jaren van inzet voor de minsten met Hem mee te gaan naar een eenzame plaats. Was dit de derde betekenis van de brug over het troebele water?*

*Heel zijn leven zocht en vocht Marc met God. Hij was een zoeker en een strijder. Zichzelf overgeven aan God, zijn medebroeders of zijn naasten was niet zijn sterkste kant. Als je te dichtbij kwam dan stootte hij je gemakkelijk af. Toch hielden zijn medebroeders van hem en ook zijn zus en zwager, familieleden en talloze vrienden. Hij had iets innemends, vol ondeugende humor maar soms..... Toen Marc ongeneeslijk ziek werd, was dat een grote schok. Hij reisde nog een keer naar Thailand om afscheid te nemen van Meauw. Een pijnlijke ontdekking. Meauw had Marc niet meer nodig. Marc moest hem loslaten en dat was moeilijk. Ook zijn eigen leven moest hij in Gods hand leggen en dat was geen gemakkelijke opgave maar uiteindelijk gaf hij zich gewonnen. Moge hij nu zien wie God is!*

Familie Vandergucht

Abt en medebroeders  
Abdij Koningshoeven